

Συνέντευξη από τον Κύριο Σαρικήλλη (Αμάντα Κρέκος)

1. Ποιες σχολικές χρονιές ήσασταν μαθητής/-τρια στο δημοτικό σχολείο της Λουτρόπολης Θερμής;
Το 1977 – 1983

2. Θυμάστε ποιοι ήταν οι συμμαθητές σας;

Αθανάσιος Γιαβρίμης, Παναγιώτης Καρατσάς, Παναγιώτης Τσιβγαδέλλης, Ευτέρπη Αγγέλη, Ευστρατία Γιαβρίμη

3. Θυμάστε κάποιους από τους δασκάλους σας;

Από τη πρώτη έως την τέταρτη τάξη είχα τον κύριο Γιομελά

4. Ήταν μονοθέσιο, διθέσιο κ.τ.λ.;

Ήταν μονοθέσιο

5. Είχατε συσσίτιο κατά τη διάρκεια της σχολικής σας θητείας;

Όχι δεν είχαμε, οι πιο παλιές τάξεις είχαν

6. Πόσοι μαθητές περίπου φοιτούσαν κάθε χρόνο;(μαθητικό δυναμικό)

Περίπου 8 με 10

7. Ξέρετε πότε ξεκίνησε η λειτουργία του συγκεκριμένου κτιρίου ως σχολείου δημοτικού και πότε έπαυσε και γιατί;

Σταμάτησε να λειτουργεί το 2001 περίπου σαν δημοτικό, για συμφέροντα των προέδρων. Ήθελαν να φέρουν τμήματα Πανεπιστημίου.

- 8 Μπορείτε να μας περιγράψετε τον χώρο και τη λειτουργία του;(Πώς ήταν ο πρώτος όροφος; Πού ήταν τα γραφεία των δασκάλων; ποια ήταν η χρήση του ισογείου;)

Στον πρώτο όροφο ήταν όλες οι τάξεις σε ξύλινα θρανία κατά σειρά, στην δεξιά γωνία, ήταν το γραφείο του δασκάλου. Υπήρχε ένας τεράστιος πίνακας, μια μεγάλη ξυλόσομπα και στην αριστερή πλευρά υπήρχαν βιβλιοθήκες και εργαστήρια. Παράλληλα παίρναμε και ξύλα εμείς οι μαθητές για να ανάβουμε τη σόμπα. Στο γραφείο του δασκάλου υπήρχε μια βέργα, την οποία ο δάσκαλος με έστελνε να τη κόβω εγώ από τη λυγαριά που υπήρχε απέναντι από την είσοδο του σχολείου. Το ισόγειο χρησιμοποιούταν ως αποθηκευτικός χώρος, δεν μπαίναμε μέσα γιατί ο δάσκαλος διατηρούσε μελίσσια περιμετρικά του σχολείου και είχε μέσα τα εργαλεία του.

9 Μπορείτε να μας περιγράψετε τον αύλειο χώρο;

Στον αύλειο χώρο του σχολείου υπήρχε ένα γήπεδο (εκεί που είναι σήμερα το γήπεδο μπάσκετ). Υπήρχαν κούνιες, τσουλήθρες, τραμπάλες και υπήρχε ένα συντριβάνι το οποίο το είχαμε φτιάξει μαζί με τον δάσκαλο, υπήρχαν πάρα πολλά σπυροφόρα δέντρα (αχλαδιές, πορτοκαλιές, μανταρινιές) τα οποία καλλιεργήσαμε εμείς.

10. Πώς ήταν τα ωράρια στο σχολείο

Πηγαίναμε στο σχολείο συνέχεια και μέχρι την Τετάρτη δημοτικού πηγαίναμε και το Σάββατο. Τη Παρασκευή πηγαίναμε υποχρεωτικά κατηχητικό (το απόγευμα) και υποχρεωτικά κάθε Κυριακή στην εκκλησία (εάν δεν πήγαινες, σε τιμωρούσε ο δάσκαλος)

Κάθε πρωί ο δάσκαλος έλεγχε τα νύχια των παιδιών και εάν δεν ήταν καθαρά, τους χτυπούσε τα χέρια.

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΑΠΟ ΤΟΝ ΚΥΡΙΟ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟ ΜΥΛΤΙΑΔΗ

Στη συγκεκριμένη συνέντευξη οι απαντήσεις δόθηκαν από τον κύριο Ευστράτιο Μιλτιάδη , που ήταν ο τελευταίος δάσκαλος του τότε δημοτικού σχολείου Πύργων Θέρμης . Ο κύριος Ευστράτιος Μιλτιάδης εργάστηκε στο σχολείο ως δάσκαλος αλλά και ως διευθυντής το 1993 με 1999 όπου ήταν και η χρονιά που σταμάτησε η λειτουργία του σχολείου ως δημοτικό . Κάποιοι μαθητές του κυρίου Ευστρατίου ήταν ο Γιώργος Γαληνός , η Άννα Βουζούλια , ο Βασίλης Βόμβας και ο Θοδωρής Μυρογιάννης . Επίσης ένας δάσκαλος που εργάστηκε στο σχολείο πριν από τον κύριο ευστράτιο ήταν ο κύριος Νίκος Κατσακούλης.

Το σχολείο από τότε που άνοιξε ήταν μονοθέσιο εξαιτίας του μικρού αριθμού των μαθητών, που πριν το 1990 ήταν 30 με 40 μαθητές . Δυστυχώς μετά το 1990 έπεσε αρκετά ο αριθμός των μαθητών. Συσσίτιο για τους μαθητές από το 1993 έως και το 1999 δεν υπήρχε. Παρόλα αυτά πιο παλιά πριν τον 1990 κάτω στο ισόγειο , τη σημερινή αίθουσα υπολογιστών, υπήρχε μαγειρείο στο οποίο ετοιμαζόταν φαγητό για τα παιδιά. Στο σχολείο το 1993 με 1999 οι μαθητές δεν ξεπερνούσαν τα 10 άτομα . Μάλιστα αυτός ήταν κι ο λόγος που δεν υπήρχαν παιδιά για να φοιτήσουν στην πρώτη τάξη . Οι τάξεις ήταν από την Δευτέρα έως και την Έκτη. Παρόλο που ο αριθμός των μαθητών ήταν πολύ λίγος, όλοι οι μαθητές ήταν πολύ συνεργάσιμοι και πολύ καλοί στα μαθήματα και αυτό αποδεικνύεται στο ότι όλοι σχεδόν πέρασαν στις πανελλήνιες. Τώρα σε ο, τι αφορά την ιστορία του σχολείου, η λειτουργία του ξεκίνησε το 1936 όταν έγινε δωρεά από τον κύριο Καντανά Βασίλη προς τον Δήμο και έτσι χτίστηκε το κτίριο που λειτούργησε ως δημοτικό και το οποίο έπαψε δυστυχώς να λειτουργεί το 1999 . Εξαιτίας του μικρού αριθμού μαθητών , που ήταν τότε 10 άτομα, η λειτουργία του σχολείου δεν ήταν πλέον απαραίτητη, οπότε η διεύθυνση πραγματοποίησε συγχώνευση του δημοτικού πύργων Θέρμης με το δημοτικό της Λουτρόπολης Θέρμης.

Ο χώρος του σχολείου ήταν πολύ απλός . Υπήρχε ο 1ος όροφος και το ισόγειο. Στον πρώτο όροφο ήταν η αίθουσα που έκαναν μάθημα τα παιδιά όλων των τάξεων , το γραφείο του Δασκάλου και η βιβλιοθήκη. Επίσης ο πρώτος όροφος ήταν και ο χώρος που το χειμώνα γινόντουσαν γιορτές και εκδηλώσεις . Το καλοκαίρι αυτές οι εκδηλώσεις γινόντουσαν έξω, στο προαύλιο του σχολείου. Οι τουαλέτες των μαθητών και του Δασκάλου ήταν κάτω από την μεγάλη αίθουσα. Εκεί πήγαινες από μία σκάλα που υπήρχε στην άκρη της αίθουσας. Στον ίδιο χώρο ακριβώς είναι και οι σημερινές τουαλέτες των καθηγητών.. Το ισόγειο το 1993 έως και το 1999 ήταν αποθήκη. Πριν από το 1990 λειτουργούσε και ως μαγειρείο . Το προαύλιο ήταν ο χώρος στον οποίο παίζανε οι μαθητές . Επίσης στο προαύλιο του σχολείου ,όπου ήταν

γεμάτο ελιές, υπήρχε ένα πηγάδι. Εκεί κοντά πολλές φορές οι μαθητές με τον δάσκαλο καλλιεργούσαν διάφορα φυτά και ζαρζαβατικά.

Πάντως το κλείσιμο του σχολείου δεν ήταν ευχάριστο για κανέναν . Τα παιδιά ήταν πάρα πολύ καλά . Ο κύριος Ευστράτιος μας αποκάλυψε ότι τα χρόνια που πέρασε εκεί του έμειναν αξέχαστα.

Μητρώο σχολείου Θερμής.

Τα μαθήματα που έκαναν τότε οι μαθητές στο σχολικό έτος 1935-1939 ήταν: θρησκευτικά, ελληνικά, μαθηματικά, ιστορία ,γεωγραφία, φυσική ιστορία , φυσική χημεία, ιχνογραφία, καλλιγραφία, χειροτεχνία , γυμναστική και ωδική. Τα παλιά χρόνια οι δάσκαλοι ήταν πολύ αυστηροί και δεν δίσταζαν να αφήσουν τους μαθητές στην ίδια τάξη. Αυτό φαίνεται από την χαμηλή βαθμολογία που έβαζαν οι δάσκαλοι και ότι σπάνια ένας μαθητής έπαιρνε άριστα που ήταν το 9 και το 10. Υπήρχαν μερικοί μαθητές οι οποίοι ήταν αρκετά μεγάλοι για το δημοτικό. Παρόλα αυτά πήγαιναν στο σχολείο άτομα ηλικίας 12 ως 28 χρονών. Επιπλέον τα επαγγέλματα των γονιών τους ήταν πολύ απλά και εύκολα να τα κάνει κάποιος σε αντίθεση με τώρα που τα επαγγέλματα αυτά σπάνια κάποιος τα επιλέγει γιατί δεν μπορεί να αποκτήσει χρήματα. Οι περισσότεροι ήταν αγρότες , εργάτες , ψαράδες , είχαν καφενεία και ασχολούνταν με την παραγωγή. Αυτό γινόταν γιατί δεν ήταν μορφωμένοι και δεν είχαν τη δυνατότητα να ασχοληθούν με κάποια άλλη δουλειά. Επίσης έχει καταγραφεί ένας μεγάλος και σημαντικός αριθμός παιδιών τα οποία ήταν ορφανά. Η καταγωγή αρκετών μαθητών ήταν από την θερμή και το δημοτικό σχολείο ήταν στους Πύργους Θερμής.

Η ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΜΟΥ (ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΘΕΡΜΗΣ)

Συνέντευξη από την Κυρία Κανδανά

1. Ποιές σχολικές χρονιές ήσασταν μαθήτρια στο δημοτικό σχολείο της Λουτρόπολης Θερμής ;

Ήμουν μαθήτρια από το 1958 μέχρι το 1963 .

2. Θυμάστε ποιοι ήταν οι συμμαθητές σας;

Ναι θυμάμαι . Στην τάξη μου συνολικά ήμασταν 3 παιδιά. Μία συμμαθήτρια μου ήταν η Ευαγγελία Διγιδίκη από τους Πύργους και ο Βιζιρέλλης Δημήτριος και αυτός από τους Πύργους .

3. Θυμάστε κάποιους από τους δασκάλους σας ;

Ναι. Θυμάμαι τη δασκάλα μου, την Έλλη Σίμου, που έμεινε για 30 χρόνια στο σχολείο ,την οποία αργότερα όταν έφυγε την είχα επισκεφθεί στην Αθήνα όπου έμενε. Ένας άλλος δάσκαλος που θυμάμαι είναι ο Διαλεκτός οποίος έμεινε για ένα μικρό χρονικό διάστημα στο σχολείο μέχρι να έρθει αναπληρωτής. Και ο τελευταίος μου δάσκαλος ο Γιομυλάς από τα Πάμφιλα από τον οποίο και αποφοίτησα.

4. Ήταν μονοθέσιο, διθέσιο κ.τ.λ;

Μονοθέσιο, πάντα ήταν μονοθέσιο. Όλες οι τάξεις έκαναν στην ίδια αίθουσα μάθημα στο μεγάλο το κτήριο. Δεν το χώρισαν ποτέ . Πάντα θυμάμαι ήμασταν λίγα παιδιά .

5. Είχατε συσσίτιο κατά την διάρκεια της σχολικής σας θητείας;

Εννοείται πως είχαμε . Το πρωί μας έδινε η μαγείρισσα γάλα σκόνη και το θυμάμαι αυτό γιατί κανένα παιδί δεν το έπινε. Μάλιστα εμείς τα παιδιά ανάβαμε την σόμπα θυμάμαι χαρακτηριστικά .Μετά τις 10:00 στην κάτω την αίθουσα, η οποία τότε ήταν το μαγειρείο , μας έδιναν ο δάσκαλός μας και μια γιαγιά ένα κομμάτι κίτρινο τυρί το οποίο ήταν μέσα σε κονσέρβα . Το καθημερινό και κλασικό μας μεσημεριανό ήταν φασόλια μικρά πάντα κοκκινιστά ή πλιγούρι δηλαδή κάτι σαν σπασμένο σιτάρι το οποίο δεν άρεσε στα παιδιά και δεν το έτρωγαν .Δεν είχαμε σχεδόν καθόλου κρέας στο μεσημεριανό μας .Μόνο θυμάμαι μια φορά την εβδομάδα, αν τύχαινε, είχαμε μακαρόνια με κιμά, το μόνο φαγητό με κρέας που είχαμε .

6.Πόσοι μαθητές περίπου φοιτούσαν κάθε χρόνο;(μαθητικό δυναμικό)

Απ' όσο θυμάμαι δεν ήταν πολλά παιδιά , να ήταν περίπου 4 με 5.

7.Σας είχαν μιλήσει για την ιστορία του σχολείου?(π.χ. δωρητές)

Όχι , ποτέ. Αλλά έψαξα και έμαθα πληροφορίες από την μια κοπέλα στην γραμματεία και έμαθα ότι 2 μεγάλες και πλούσιες γυναίκες από τον Αφάλωνα ονόματι Καντανά οι οποίες δεν έχουν σχέση με εμένα ήταν απλή συνωνυμία έδωσαν χρήματα για το σχολείο .Ρώτησα και έμαθα ότι αυτά τα αρχεία βρίσκονται στην πρωτοβάθμια .

8.Ξέρετε πότε ξεκίνησε η λειτουργία του συγκεκριμένου κτιρίου ως σχολείου δημοτικού και πότε έπαυσε και γιατί;

Δεν ξέρω συγκεκριμένα πότε ξεκίνησε η λειτουργία του αλλά νομίζω ότι λειτουργούσε πολλά χρόνια, γιατί θυμάμαι ότι μια ξαδέρφη μου (100 χρονών περίπου) που τώρα έχει πεθάνει είχε παλιές φωτογραφίες με εκδηλώσεις σε αυτό το σχολείο, γιατί και εκείνη πήγαινε εκεί άρα υποθέτω πως λειτουργεί πολλά χρόνια. Ξέρω ότι έπαυσε όταν έγινε ο νέος Δήμος (η συνένωση). Το γιατί δεν το ξέρω . Πάντως τα δικά μου τα παιδιά δεν τα πήγα σε αυτό το σχολείο, τα πήγα στο σημερινό δημοτικό της Θερμής και θυμάμαι συγκεκριμένα ότι μου ζητούσαν να κατεβάσω τα παιδιά μου για να συμπληρώσουν γιατί ήταν λίγα παιδιά εκεί .

9.Μπορείτε να μας περιγράψετε τον χώρο και την λειτουργία του;(Πως ήταν ο πρώτος όροφος? Πού ήταν τα γραφεία των δασκάλων ? Ποια ήταν η χρήση του ισόγειου ;)

Ναι. Στον πρώτο όροφο μόλις έμπαινες κατευθείαν ήταν μια τάξη όπου εκεί υπήρχαν κάποια ξύλινα θρανία , ένα παραβάν ,μια έδρα του καθηγητή ο οποίος έκανε μάθημα σε όλες τις τάξεις και υπήρχε και μια σόμπα για τον χειμώνα . Εμείς την σκουπίζαμε αυτήν την αίθουσα γιατί δεν είχαμε καθαρίστρια και την περιποιούμασταν . Εκεί υπήρχαν επίσης κολλημένες αφίσες με τους ήρωες . Στον κάτω όροφο, δηλαδή στην κάτω τάξη ,ήταν το μαγειρείο όπου υπήρχε ένας πάγκος στον οποίο εκεί τρώγαμε και υπήρχε και ένα μικρό υπόγειο στο οποίο είχαμε τα ξύλα για την σόμπα . Το ισόγειο ήταν ένα μακρόστενο δωμάτιο το οποίο δεν χρησίμευε κάπου αλλά παλιά ήταν η κοινότητα.

10.Μπορείτε να μας περιγράψετε τον αύλειο χώρο ;

Ναι, μπορώ . Ήταν όπως το βλέπετε εκτός από το γήπεδο του μπάσκετ. Επίσης το σχολείο ήταν χωρισμένο από το κτίσμα . Εννοείται πως δεν υπήρχαν τα σύρματα που τώρα υπάρχουν . Οι τουαλέτες μας ήταν σε ένα κτίριο από πίσω, το οποίο δεν υπάρχει πια. Δεν ήταν εκεί που είναι οι σημερινές τουαλέτες . Μια εικόνα που έχω έντονη είναι ότι πηγαίναμε στο εκκλησάκι και εκεί παίζαμε και μας φώναζε η δασκάλα μας .Επίσης στην αυλή έξω η δασκάλα μας μας μάθαινε παραδοσιακούς χορούς όμως μετά ήρθε άλλος δάσκαλος . Γενικά ήταν ανοιχτός χώρος .Επιπλέον κάναμε και κάποιες γιορτές και λέγαμε κάποια ποιήματα. Δεν κάναμε κάτι το ιδιαίτερο, απλώς λέγαμε κάποια ποιήματα . Φέρναμε και κάποια σεντόνια για να κάνουμε μια μικρή θεατρική παράσταση .

11.Κάνατε και απόγευμα σχολείο και αν ναι όλες τις ημέρες ;

Ναι κάναμε και το απόγευμα μάθημα. Όχι όλες τις ημέρες, δύο φορές την εβδομάδα δεν θυμάμαι όμως ποιες . Επίσης κάναμε και το Σάββατο μάθημα μόνο το πρωί και είχαμε πιο χαλαρά και ξεκούραστα μαθήματα, όπως ήταν τα θρησκευτικά ή μας μάθαιναν και μας έλεγαν το Ευαγγέλιο της Κυριακής .

12. Εκεί φοιτήσατε ,σε αυτό το δημοτικό ;

Ναι, ναι . Εκεί τελείωσα όλο το δημοτικό . Μπορεί να ήμασταν λίγα παιδιά αλλά πέρασα ωραία χρόνια εκεί.

Σας ευχαριστώ πάρα πολύ με βοηθήσατε πολύ σας ευχαριστώ για τον χρόνο σας . Γειά σας .

Τίποτα η χαρά όλη δική μου . Καλή Επιτυχία . Γειά σας

ΠΡΟΤΖΕΚΤ: Η ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΜΑΣ

Η συνέντευξη μου με την Κ. Μαρία:

-Θυμάστε κάποιους από τους δασκάλους σας;

-Είχαμε μια καθηγήτρια την Κ. Έλλη ,η οποία δίδασκε όλα τα μαθήματα. Η 1η με την 2η τάξη , η 3η με την 4η και η 5η με την 6η έκανα τα ίδια μαθήματα . Υπήρχε ένα διάλλειμα κατά της 10.30 περίπου , που διαρκούσε 30 λεπτά. Και το απόγευμα κατά τις 4 κάναμε μαθήματα όπως καλλιτεχνικά , θρησκευτικά κ.α. Επίσης εκείνα τα χρόνια δεν είχαμε βοηθητικά μαθήματα-βιβλία ,λυσάρια και εγκυκλοπαίδειες για να μας βοηθήσουν.

-Ήταν μονοθέσιο ,διθέσιο κ.τ.λ.;

-Ήταν μονοθέσιο

-Είχατε συσσίτιο κατά τη διάρκεια της σχολικής σας θητείας;

-Είχαμε συσσίτιο για 2-3 χρόνια , όπου ερχόταν μια γυναίκα και στο διάλλειμα έφερνε γάλα-τυριά , και τα μοίραζαν στα παιδιά.

-Πόσοι μαθητές περίπου φοιτούσαν κάθε χρόνο;

-Ήταν 23 παιδιά

-Γνωρίζετε αν είχε κάποιους δωρητές το σχολείο;

-Στην θέση στην οποία βρίσκονται σήμερα τα λυόμενα ήταν κήπος, επενδυτές δεν υπήρχαν αλλά υπήρχε το ελαιόκτημα σαν εισόδημα για το σχολείο όπου βρισκόταν παραδίπλα .

-Ξέρετε πότε άρχισε να λειτουργεί ως δημοτικό σχολείο ,πότε έπαυσε και γιατί;

-Το 1926 άρχισε να λειτουργεί ως δημοτικό σχολείο και δεν έχουν περάσει πολλά χρόνια από τότε που σταμάτησε, καθώς τα παιδιά άρχισαν να λιγοστεύουν.

-Μπορείτε να μας περιγράψετε τον χώρο και την λειτουργία του;

-Υπήρχαν οι τάξεις και κάτω στο υπόγειο βρισκόταν το 1ο γραφείο της κοινότητας, όπου υπήρχε ο γραμματέας που εκτελούσε τις δουλειές του χωριού. Παραδίπλα υπήρχε κάτι σαν αποθήκη με τα ξύλα που χρησιμοποιούσαν για τη θέρμανση του σχολείου .

-Μπορείτε να μας περιγράψτε τον αύλειο χώρο;

-Ο αύλειος χώρος ήταν ανοιχτός και εκείνα τα χρόνια δεν είχαμε την πολυτέλεια ενός ειδικού χώρου για μπάσκετ, ποδόσφαιρο, βόλεϊ ,τένις κ.τ.λ

<<Η Καντανάδειος Σχολή>>

Η ιστορία του γυμνασίου Θερμής ξεκινάει από τις αρχές του προηγούμενου αιώνα όπως αναφέρει η εντοιχισμένη μαρμαρίνη πλάκα πάνω από την είσοδο του .

Η ανέγερση του ξεκίνησε το 1926 και παραδόθηκε στους μαθητές και στις μαθήτριες των πύργων Θερμής το 1930. Ονομάστηκε **Καντανάδειος σχολή** από τον ευεργέτη **Βασίλειο Καντανά** από τον Αφάλωνα ο οποίος πρόσφερε ένα ελαιόκτημα στην εκκλησία του Αγίου Νικολάου και από τα έσοδα της διαχείρισης του κτήματος ξεκίνησε το καλοκαίρι του 1926 η θεμελίωση του διδακτηρίου με την φροντίδα του προέδρου **Δημητρίου Βουγιούκα** .

Το κτήριο είναι πετρόχτιστο μονώροφο με υπόγειο. Είναι ένα κτίσμα λιτό , αρχιτεκτονικά ορθογώνιο με κεραμοσκεπή . Κλασικό παράδειγμα <<λαϊκής>> σχολικής αρχιτεκτονικής. Στην πρόσοψή του υπάρχει μια μεγάλη πέτρινη σκάλα που οδηγεί στην κύρια είσοδο του. Το υπόγειο αποτελείται από πέντε μικρά δωμάτια και ο πάνω όροφος από μια μεγάλη αίθουσα 120 τετραγωνικών μέτρων. Στέκεται επιβλητικά πάνω από τον εθνικό δρόμο Μυτιλήνης - Μανταμάδου στην αριστερή είσοδο του οικισμού .Το διδακτήριο ξεκίνησε να λειτουργεί το 1930 με 35 μαθητές και μαθήτριες με δασκάλα την **Μυρσίνη Χατζημανωλάκη**. Το 2000 έκλεισε και οι 8 μαθητές μεταφέρθηκαν στο δημοτικό σχολείο Θερμής και την ίδια χρονιά με απόφαση του δημοτικού συμβουλίου της Λουτρόπολης δόθηκε για χρήση στο πανεπιστήμιο Αιγαίου . Το 2007 άρχισε να στεγάζει το νεοϊδρυθέν γυμνάσιο Θερμής. Αυτή τη στιγμή το κεντρικό κτήριο παραμένει ως έχει και στον περιβάλλοντα χώρο υπάρχουν 8 κοντέινερ που στεγάζουν τάξεις του γυμνασίου , επιπλέον έχει ένα γήπεδο τένις , βόλλεϋ και μπάσκετ. Γραφικό και όμορφο στολίδι είναι το εκκλησάκι του Αγίου Νικολάου το οποίο στέκεται σαν προστάτης δίπλα στο σχολείο.

Είναι συγκλονιστικό να σκεφτεί κανείς πόσες γενιές παιδιών μόρφωσε , προστάτευσε και μεγάλωσε αυτό το σχολείο, εύχομαι να συνεχιστεί η λειτουργία του για πολλά χρόνια ακόμα.